



Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

MEVROUW

# Madeleine Devos

weduwe van de heer Urbain VANHOVE († 1979)

geboren te Waregem op 23 juli 1925

en er overleden in het O.-L.-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis op 15 januari 2021.

Omwille van de coronamaatregelen vindt de afscheidsplechtigheid plaats in beperkte kring,  
in de dekenale kerk te Waregem op **vrijdag 22 januari 2021 om 10.30 uur.**  
Er is mogelijkheid om de dienst te volgen via livestream vanaf 10.25 uur – <https://youtu.be/VgxXzp7nxWI>

Madeleine zal rusten bij haar echtgenoot op de stedelijke begraafplaats Deerlijkseweg te Waregem.

Een laatste groet wordt u geboden in het funerarium Staelens,  
Churchilllaan 50 te Waregem, elke namiddag van 16.30 tot 17.30 uur.

DANK AAN ALLEN DIE HAAR GELUK, LIEFDE EN VRIENDSCHAP GAVEN.

Dit melden u:

*haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Marc en Jetty Vanhove - Vincent

Jo en Nathalie Geers - Verhoye

Stefan Verhoye en Deborah Derycke

Theo en Monique Vanhoutte - Vanhove

Michael en Tracey Vanhoutte - Vaneekhout, Mathis en Nathan

Thomas Vergote - Annelies Vanhoutte, Jana en Nora

Thomas Vanhoutte - Fien Verhamme en Lukas

Joseph en Karine Vanhove - Ide

Jelle Simoens - Florentina Vanhove, Loïc en Remi

Nicky Haerinck - Romina Vanhove

Pol en Mieke Vanhove - Lavaert

Roel Vanhove - Judith Mattens

*haar neven en nichten van de families Devos - Vandendriessche en Vanhove - Dewulf.*

Met bijzondere dank aan:

Familiezorg Hilde

haar huisarts Dr. Michael Opsomer

thuisverpleging team Connie Devos

De familie dankt u voor uw troostende woorden en uw medeleven

Rouwleiding: Funerarium Jean-Marie Staelens, Churchillaan 50, Waregem — Tel. 056 60 23 87  
jean-marie.staelens@belgacom.net

Online condoleren: [www.uitvaartcentrumlefevre.be](http://www.uitvaartcentrumlefevre.be)



*In deze bijzondere tijden ben je heengegaan,  
moegestreden maar toch dankbaar  
voor het lange leven dat je had.*

*Je hield van bloemen in jouw hoveke.  
Je kon zoveel vertellen van vroeger, van de oorlog  
en je was nog helder van geest.*

*Je was een moedige, sterke en plichtsbewuste vrouw,  
vergroeid met de boerderij  
die je samen met pepa had opgebouwd.*

*We zijn zo trots op jou  
en we weten dat je nog graag iedereen de hand had geschud.*

*Bedankt mema voor het mooie leven dat je ons hebt gegeven.*