

Lieve Nonkel Pas,

Iedereen reageert aangeslagen op je plotse overlijden.
Je had onlangs nog je 99^{ste} verjaardag gevierd
en je bleef nog altijd heel wat levensvregude uitstralen.
In je slaap ben je evenwel zachtjes van ons heengegaan,
jij die in ieders beleving
'er altijd al was en iedereen overleefde'.

Jij, die decennialang tot onze verbeelding bleef spreken met
de herinnering aan jouw aalmoezenierschap op de Mercator,
het opleidingsschip waarmee je al in de jaren stillekes
de wereldzeeën afvoer en verre landen bezocht
om daarna je ervaringen te delen in onze ouderlijke huizen.

We leerden je ook kennen als een persoon
met een enorm brede waaier aan interesses en inzichten.
Je inspireerde ons en je omgeving met jouw geloof,
jouw kennis en ook met jouw kritische visies
waar je altijd een positieve wending aan gaf.

Nadat jouw zus en broers overleden waren, nam je de familie
op sleeptouw en zorgde je ook hier voor steun, verbinding en
ontmoeting.

Alle neven en nichten tekenden dan ook graag present
op de grote familiebijeenkomsten of kwamen eens langs
bij jou in De Meers.

Nonkel Pas, we danken jou voor je aanstekende positiviteit
en je inspirerende aanpak die heel wat betekende voor ons.

Rust nu zacht in vrede bij jouw dierbaren die je voorgingen.

De familie dankt u voor uw gebed en blijken van medeleven.



*Dank u God
Om het schone en de goedheid
Mij geschonken door zovelen
In kosmos en mensen
Alles, gaven uit uw hand*

*Dank U om de enige Jezus van Nazareth
Uw zoon, mens onder de mensen*

*Vergeef mij mijn tekorten
En neem mij nu op
In Uw stralende Heerlijkheid
Dank U God*



Dankbaar willen wij in ons hart bewaren
het leven en de liefde van

EERWAARDE HEER

Roger Sustronck

geboren te Avelgem op 25 november 1921
en godvruchtig overleden in het WZC 'De Meers' te Waregem
op dinsdag 8 december 2020.

Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Tot priester gewijd te Brugge op 15 juni 1946
Leraar aan het Sint-Amanscollege te Kortrijk
(december 1945)

Aalmoezener bij de Zeemacht
(14 april 1956)

Medepastoor in de Sint-Amansparochie te Waregem
(28 oktober 1958)

Pastoor in de Sint-Godelieveparochie te Heule-Watermolen
(27 december 1975)

Pastoor in de Sint-Augustinusparochie te Stasegem - Harelbeke
(11 februari 1982)

Eervol ontslag als pastoor op 31 december 1987

Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst
plaats in beperkte kring.

Dit melden u:

zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

Marie-Jose Sustronck[†] - Jozef Clarysse[†] en familie
Robert Sustronck[†] - Noella Verschuere[†] en familie
Gerard Sustronck[†] - Cecile Despriet[†] en familie
Andre Sustronck[†]

de families Sustronck, Douchez en Clarysse.

Met onze oprechte dank aan:

zijn huisarts Dr. Thierry Dalewyn en zijn team
het personeel van het WZC 'De Meers' te Waregem.

Rouwcorrespondentie:

Familie Sustronck
p.a. Begrafenissen Staelens
Churchillaan 50, 8790 Waregem.

Rouwleiding: Funerarium Jean-Marie Staelens, Churchillaan 50, Waregem
Tel. 056 60 23 87 - E-mail: jean-marie.staelens@belgacom.net
Online condoleren: uitvaartcentrumlefevre.be